

**”Nogle mennesker hører musik i deres ører og skriver symfonier, andre ser tal med deres sinds øje og løser utrolige ligninger. Jeg er blevet kaldet til at se det overnaturlige.”**

*Himlen er virkelig, helvede ligeså* er historien om Vassulas forbløffende rejse, som startede en dag i november 1985, og siden da har drevet hende frem på Guds mission for at åbenbare sandheden for verden. Hendes samtaler med Gud bringer et klart budskab til hele menneskeheden om at vende tilbage til dydens sti. Den bringer et rettidigt og kritisk budskab til vor verden og vil være en af de mest tankevækkende bøger, du nogensinde vil læse.

Denne bog er historien om hendes forbløffende møder og deres betydning for os alle. Den giver os et glimt af Guds kærlighed og retfærdighed og af det, der skal komme. Det er en bog med et stærkt budskab om håb. Det er en bog til vækkelse ikke blot for dem, der er kommet på afveje, men også for dem, der stadig er søgende.



Vassula Rydén er græsk født og opvokset i Ægypten og i Schweiz. Senere giftede hun sig med en svensk mand og levede i over tyve år et internationalt liv, da hendes mands karriere i international udvikling bragte hende til Afrika og Asien. Hendes dage gik med selskabelighed og med at male og spille tennis. Det var et liv i nydelse og uden stress.

Alt dette skulle forandres dramatisk i november 1985, da der uden varsel blev vendt op og ned på hendes liv med tilsynecomsten af hendes skytsengel, Daniel, som bragte et kald til hende om at hellige sit liv til at tjene Gud.